

Les 18: Het huwelijksverbond

Een verbond is een heilig en bindende overeenkomst tussen twee partijen, waarbij elke partij verantwoordelijkheden heeft binnen dat verbond. In het Hebreeuws noemt men verbond "brith" en het betekende aan de hand van het oud Hebreeuwse schrift: *het werk verzegelen van de familie der Allerhoogsten (YHWH)*.

Yahweh is een familie en de kern van die familie structuur zit samengevat in het huwelijksverbond. Het huwelijksverbond gaat helemaal terug naar de eerste mensen die werden geschapen en vormt de basis van een maatschappij. Het is de oudste ceremonie in de menselijke geschiedenis die teruggaat naar het ontstaan van de wereld. Geen enkel andere ceremonie wordt nu nog steeds door de mens uitgevoerd en dat ongeacht overtuiging of locatie.

Daar is een reden voor! Omdat het gaat over het oudste en heiligste verbond dat twee mensen kunnen sluiten, het is een wonder van Yahweh, de Schepper, die Hij uitvoert door een man en een vrouw te verenigen tot de dood van een van de partners.

In deze les gaan we van dichterbij bekijken wat dat verbond precies inhoudt in de Schrift en hoe iemand hun verantwoordelijkheid kan vervullen eenmaal men deel geworden is.

Tijdens de huwelijksverbond overeenkomst in bijna alle religieuze diensten, zweren de man en vrouw voor Élohiem, in het bijzijn van getuigen, om het huwelijk in ere te houden tot de dood hen scheidt. Stelt Yahweh mensen verantwoordelijk om hun geloften te houden eenmaal ze gemaakt worden?

Deu 23:21+23

Wanneer je een gelofte zal doen aan Yahweh jouw Élohiem, zal je niet aarzelen om die te vervullen want Yahweh jouw Élohiem zal dat zeker van jou eisen en het zal een zonde zijn.

Datgene dat uit jouw lippen is uitgegaan, zal je houden en doen. Naar wat je gezworen hebt, een vrijwillige gave voor Yahweh jouw Élohiem, doe datgene dat jouw mond gesproken heeft.

Num 30:1-2

En Mosje sprak tot de leiders van de stammen van de zonen van Jisrael, zeggende: Dit is wat Yahweh geboden heeft; wanneer een man een gelofte aflegt aan Yahweh of heeft gezworen om zijn ziel te binden met een woord, hij zal het niet breken, hij zal alles doen dat uit zijn mond is gegaan.

Mat 12:34-37

Geslacht van adderen! Hoe kunnen jullie, die slecht zijn, van het goede spreken? Want waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

De goede man brengt uit de goede schat zijner hart, goede dingen voort. En de kwaadaardige man uit zijn slechte schat, slechte dingen.

Maar ik zeg jullie dat elk ijdel woord, wat men ook spreken zal, zal moeten verantwoord worden op de Oordeelsdag. Want door je woorden zal je gerechtvaardigd worden en door je woorden zal je veroordeeld worden.

Opmerking: 2 Timotheüs 3:3 vertelt ons dat in de eindtijd mensen zonder spontane liefde zullen zijn en ook hun woord zullen breken. Er is geen beter voorbeeld daarvan dan het huwelijk. In 1990 draaide 1/3 van de huwelijken in België uit op een echtscheiding, vijf jaar later in 1995 tot de huidige dag is dat getal gestegen naar ongeveer 70% en in Nederland ging dat volgens recente cijfers al richting 40%. Maar die cijfers zouden nog hoger oplopen indien we alle stukgelopen relaties van samenwonenden zouden tellen, hoewel samenwonen zonder huwelijk tegen de Schrift in druist.

Beloftes en geloften betekenen niets meer voor de meesten vandaag, zelfs de simpele belofte om een broeder te helpen verhuizen of om te babysitten voor een gelovig stel en zelfs beloftes naar Yahweh toe worden meestal verandert of simpelweg vergeten zonder enig excuus.

Geloften en ons woord houden zijn enorm belangrijk voor Yahweh en Hij verwacht dat Zijn verbondsvolk ook de geloften houdt die ze maken, zeker wanneer ze dat doen in Zijn Apart-gezette Naam. Verbondsgeloften zijn zeer serieus en een verbond is de belangrijkste overeenkomst dat twee of meerdere partijen kunnen maken en is zeer heilig en bindend voor de betrokken partijen.

Men dient ook niet te vergeten dat huwelijks gelofte een gelofte is die drie partijen aangaat, de man met zijn vrouw én Yahweh, in het bijzijn van getuigen die de gelofte officieel en bindend maken.

Wat is het heiligste soort verbond?

Heb 9:15 En daarom werd hij de Middelaar van het Nieuwe Verbond, zodat hij door zijn dood verlossing mag betekenen, aan hen die het eerste verbond overtreden hebben, zodanig dat zij die geroepen zijn voor de eeuwige erfenis, de belofte mogen ontvangen.

Want waar er een testament is, toont dat de dood aan van hij die het gemaakt heeft. Want een verbond wordt bevestigd voor doden, mits het nooit van kracht is voor levenden. Daarom werd zelfs het eerste verbond niet bevestigd zonder bloed.

De heiligste vorm van elk verbond, is het bloedverbond.

Is het huwelijk een bloedverbond?

Deu 22:13-19

Als een man een vrouw neemt en in haar gaat en haar haat, tegen haar een schaamtelijke aantijging brengt, haar een slechte naam bezorgt en zegt: Ik heb deze

vrouw genomen en kwam tot haar en vond bij haar geen tekenen dat zij maagd is. Dan zal de vader en moeder van het meisje de tekenen van haar maagd zijn bij de ouderlingen van de stad in de poort brengen.

En de vader van het meisje zal zeggen tegen de ouderlingen: Ik heb mijn dochter aan deze man gegeven tot vrouw en hij haat haar maar kijk, hij heeft schaamtelijke aantijgingen gebracht door te zeggende: Ik heb in jouw dochter geen teken gevonden dat zij maagd is. Maar kijk toch naar de tekenen dat zij maagd is. En zij zullen het kleed uitspreiden voor de ouderlingen der stad.

En de ouderlingen der stad zullen de man nemen en hem bestraffen.

En zij zullen hem beboeten, honderd zilverstukken, en dat zal hij geven aan de vader van het meisje want hij heeft een slechte naam gegeven aan een maagd uit Jisrael. En zij zal zijn vrouw zijn, hij mag haar de rest van zijn dagen niet wegsturen.

Opmerking: Het huwelijksverbond is een bloedverbond en wordt gestaafd door de ouders van de bruid die het deken van de huwelijksnacht waarop zij gebloed heeft omdat het haar eerste keer was met haar man.

Wat dan indien er tekenen zij waaruit blijkt dat zij geen maagd meer is?

Deu 22:20-22

Maar indien het waar is, er zijn geen tekenen waaruit blijkt dat zij maagd is die gevonden zijn bij het meisje, dan zullen zij het meisje brengen tot bij de deur van het huis van haar vader. En de mannen van haar stad zullen haar stenigen met stenen en zij zal sterven want zij heeft iets kwaad bedreven door buiten het huwelijk betrekkingen te hebben in het huis van haar vader. En je zal het kwade onder jullie zo verwijderen. Als een man gevonden wordt en samenligt met een getrouwde vrouw, dan zullen zij beiden sterven, de man die bij de vrouw ligt en de vrouw. En je zal het kwade zo verwijderen uit Jisrael.

Opmerking: Indien het meisje betrekkingen buiten het huwelijk had en geen tekenen kon voorleggen dat zij nog maagd was, dan zou zij moeten sterven. Dit op zich zou extreem ontvullerend moeten werken op de Westerse maatschappij waar slechts een gering aantal mensen nog maagd zijn op de dag van hun bruiloft. Ook zou het moeten duidelijk maken aan allen die in het Westen wonen, dat er iets serieus fout is aan de hele manier waarop men kijkt naar afspraakjes en het huwelijk. De hele familiale structuur en scheppingsorde in de familie is volledig gewist door de satanische "progressieve" nieuwe wereldorde die meeste mensen omarmen en deel van willen uitmaken. De oorspronkelijke regels en bedoeling van het huwelijk die haar oorsprong heeft in de Tuin, zijn volledig verloren gegaan in de huidige satanische new age cultuur.

Waar ligt de oorsprong dan van dat "huwelijksverbond"?

Gen 2:18+21-25

En Yahweh Élohiem zei: Het is niet goed dat de man alleen is. Ik zal hem een helper geven die bij hem past. En Yahweh Élohiem liet een diepe slaap over de man

komen en hij sliep. En Hij nam een van zijn ribben en dichte het vlees daarna terug. En Yahweh Élohiem vormde uit de rib, die Hij had genomen uit de man, een vrouw en bracht haar tot de man. En de man zei: Dit is nu eindelijk bot van mijn botten en vlees van mijn vlees want jij zal *iesja* worden genoemd want je bent uit de *iesj* genomen. Daarom zal een *iesj* zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zich hechten aan zijn *iesja* en zij zullen *ehad* (één, verenigd) vlees worden. En zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw en zij waren niet beschaamd.

Mar 10:6-9

Maar van het begin der schepping, maakte Yahweh hen man en vrouw. "Want daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zal zich hechten aan zijn vrouw en zij zullen *ehad* (één, verenigd) vlees worden." dusdanig zijn zij niet meer twee maar één vlees. Daarom, wat Yahweh heeft samen gebracht, kan de mens niet uit elkaar halen.

Erkent Yahweh alleen maar huwelijken tussen gelovigen of elk huwelijk tussen een man en vrouw die Hij samenbracht?

Gen 2:23-24 En de man zei: Dit is nu eindelijk bot van mijn botten en vlees van mijn vlees want jij zal *iesja* worden genoemd want je bent uit de *iesj* genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zich hechten aan zijn vrouw en zij zullen *ehad* (één, verenigd) vlees worden.

Mat 14:1-4

Toen Herodus de tetrarch hoorde van de roem van Yahshua, zei hij tot zijn dienaren: Dit is Johannan de Doper. Hij is opgestaan uit de doden en daarom werkt hij zulke machtige werken. Want toen hij Johannan greep, bond Herodus hem vast in de gevangenis, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filipus. Want Johannan zei tegen hem: Het is niet toegestaan dat jij haar tot vrouw neemt.

Opmerking; Het huwelijksverbond is dus geen menselijke instelling die ergens in de loop der geschiedenis werd verzonnen maar eerder een Hemelse instelling die helemaal teruggaat naar de Tuin. We zien ook dat onder een huwelijk wordt verstaan in Genesis: **monogaam, heterosexueel en een volledige vereniging van de man en vrouw.** Wanneer men zich bevaart naar de waarde van het huwelijksverbond is het belangrijk om voor de rest van studie te onthouden dat Yahshua verwijst naar Genesis. Er is geen manier mogelijk om de oorspronkelijke bedoeling van Yahweh i.v.m. het huwelijksverbond niet te begrijpen, in die zin dat het ging om één vrouw en één man, tot de dood hen scheidde.

Daarnaast moet men ook inzien dat er ten tijde van het instellen van dit verbond, niet zoiets bestond als een kerk of toestand van gelovig of ongelovig. De duidelijke regel voor alle mensen is een man en een vrouw, tot een van de twee sterft. Het huwelijksverbond gaat helemaal terug naar het scheppingsverslag in Genesis nog vóór dat er zoiets was als een gelovige of ongelovige en daarmee is het duidelijk de standaard waar alle mensen aan dienen te voldoen. Om dit te bewijzen werd

Mattheüs 14 geciteerd waar Johannan de Doper tegen Herodus zegt dat het niet toegestaan is dat hij de vrouw van zijn broer huwt. De Judeese historicus Josefus, wie een tijdsgenoot was van Herodus, vertelt ons dat Herodias al wettelijk gescheiden was van Filipus, de broer van Herodus en toch zegt Johannan duidelijk dat zij nog steeds aan Filipus toebehoort. Dit toont duidelijk aan dat Johannan niet overtuigd was dat scheiden & hertrouwen acceptabel was. Daarnaast worden quasi alle huwelijken op de dag van vandaag nog steeds in een religieuze setting gehouden waar geloften worden afgelegd in het bijzijn van getuigen en hoewel de gebruiken ietwat kunnen verschillen van plaats tot plaats, toch is het overal zo gebleven dat er een levenslange toewijding wordt uitgesproken in het bijzijn van getuigen en dit is onveranderd gebleven sinds de Tuin, omwille van de ernstige aard van het huwelijksverbond.

Nog een ander belangrijk aspect om te weten is dat binnen het huwelijksverbond er ware liefde, vrede en harmonie moet zijn maar dit kan slechts als er scheppingsorde is binnen de relatie.

Wat houdt de verantwoordelijkheid van de man in?

Efe 5:25-28

Echtgenoten, hou van jullie vrouwen, zoals de Messias hield van de congregatie en zichzelf voor haar opofferde, zodat zij mag geheiligd zijn, haar reinigende met het water en het Woord, zodat hij tot haar mag komen als zijnde de glorieuze congregatie, die geen vlek of rimpel vertoont of dergelijke dingen maar dat ze apart-gezet en onberispelijk is.

Daarom moeten mannen houden van hun vrouwen als van hun eigen lichamen (hij die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf).

1 Pe 3:7

En jullie echtgenoten, op dezelfde manier, woon bij jullie vrouwen naar de kennis, en eer hen als zijnde brozer vaatwerk want ook zij zullen het geschenk van eeuwig leven ontvangen, zodat jullie gebeden niet verhinderd worden.

Num 30:6-8

En als zij een man toebehoort en haar geloften zijn op haar of een ondoordachte uitspraak op haar lippen, waarmee ze haar ziel bindt en haar man hoort ervan en op de dag wanneer hij het verneemt en stil blijft voor haar, dan zullen haar geloften blijven en het woord waarmee ze haar ziel heeft verbonden zal blijven. En indien haar man het vernam en het ongedaan maakt, dan is haar gelofte gebroken die zij op haarzelf heeft gelegd of de ondoordachte uitspraak op haar lippen waarmee ze haar ziel heeft verbonden. En Yahweh zal haar vergeven.

Wat is de verantwoordelijkheid van de vrouw?

Gen 3:16

Hij zei tot de vrouw, Ik zal zeer vermeerderen de moeite van jouw zwangerschap met smart zal jij kinderen baren en naar jouw man zal jouw begeerte uitgaan en hij

zal over jouw heersen.

Efe 5:22-24

Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Messias want de man is het hoofd van zijn vrouw evenals de Messias het hoofd is zijner congregatie, hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, zoals de congregatie onderdanig is aan de Messias, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.

1 Pe 3:1-2+5-6

Evenzo jullie, vrouwen, wees jullie mannen onderdanig, opdat ook indien sommigen aan het Woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine gedrag in vrees zien. Want aldus toiden zich ook weleer de apart-gezette vrouwen, die hoopten op Élohiem, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara die Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde en haar dochters zijn jullie, als jullie goed doen en jullie niet verward worden door valse waarden.

Opmerking: Zoals bij elke verbondsovereenkomst, heeft elke partij de verantwoordelijkheid om die te vervullen. Beide partijen hun verantwoordelijkheid wordt duidelijk in de Schrift weergegeven. De man dient van zijn vrouw te houden zoals van zichzelf en moet haar beschermen en voor haar voorzien. Hij moet de toestand en veiligheid van zijn familie voor de zijne laten komen en zeker zijn dat ze alles heeft wat ze nodig heeft, levend in een milieu waar ze haar veilig en vredig voelt.

De vrouw haar verantwoordelijkheid bestaat er uit haar eigen leven te vormen naar de doelen en ambities van haar verbondsman. De vrouw wordt moeder en zorgt voor haar huishouden en verbetert haar echtgenoot daar waar hij tekort schiet. In Genesis 2:18 is het Hebreeuwse woord voor helper letterlijk "iemand die helpt volmaken", zoals een hand past in een handschoen.

Op de dag vandaag eindigen veel huwelijken in echtscheiding omdat de betrokken partijen geen zin hebben om hun door Élohiem gegeven rollen te vervullen. Veel mannen zijn te egoïstisch en hun liefde is niet sterk noch voorzien ze fysiek of geestelijk voor hun familie maar veel vrouwen hebben een te sterk eigen willetje, weigeren zich te schikken naar een toestand waar ze hun eigen zelf opzij kunnen zetten om hun echtgenoot te helpen in zijn toewijding. Maar het spreekt voor zich dat die verlangens moeten gebaseerd zijn op Genesis 1:28 en dat is; op weg gaan en vrucht dragen voor het Koninkrijk van Yahweh en vermenigvuldigen door nieuwe discipelen te maken.

Het spreekt voor zich dat als een vrouw getrouwd is met een ongelovige partner die verlangt dat zij de Thora zou overtreden, dan valt zij niet onder zijn autoriteit. We moeten ook melding maken van het feit dat het huwelijk een voorafschaduwing is van de gelovige zijn ware bruidegom, dat is Yahshua de Messias, dusdanig zal gehoorzaamheid aan Yahshua voorrang hebben.

Is het zondig volgens de Schrift als iemand zijn/haar partner verlaat en dan met iemand anders trouwt?

Mat 5:31-32 Er is ook gezegd: **Wie zijn vrouw wegstuurt "laat hem aan haar een afsnijdbrief geven". Maar ik zeg tegen jullie: Wie zijn vrouw wegzendt, zelfs in het geval van hoererie, zorgt ervoor dat zij overspel pleegt. En wie een weggezondene trouwt, pleegt overspel.**

Mat 19:9 En ik zeg jullie: **Wie zijn vrouw wegstuurt, zelfs in het geval van overspel en een ander trouwt, pleegt overspel. En diegene die met een weggezondene trouwt, pleegt overspel.**

Mar 10:6-12

Maar van het begin der schepping, maakte Yahweh hen man en vrouw. "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en samen met zijn vrouw zijn en de twee zullen één vlees zijn" zodanig dat zij niet langer twee, maar één vlees zijn. Daarom, wat Yahweh heeft samen gebracht, kan de mens niet uit elkaar halen. En thuis vroegen de discipelen nogmaals hetzelfde aan hem. En hij zei: Wie zijn vrouw wegstuurt en een andere trouwt, pleegt overspel tegen haar en als een vrouw vertrekt bij haar man en een andere trouwt, pleegt zij overspel.

Luk 16:18

Iedereen die zijn vrouw wegstuurt en een andere trouwt, pleegt overspel. En iedereen die trouwt met haar die weggestuurt is door haar man, pleegt overspel.

Opmerking: Het is heel duidelijk uit de mond van Yahshua de Messias van Jisraël; indien een verbondspartner werd verlaten nadat de geloften werden afgelegd en dan met iemand anders trouwt, dat noemt hij overspel.

Was het toegestaan voor Priesters om te scheiden & hertrouwen?

Lev 21:13-14

En hij zal een maagd nemen. Hij zal niet nemen een weduwe, een weggestuurde, een onreine, een hoer maar hij zal een maagd nemen, uit zijn eigen volk.

Opmerking: Priesters mochten onder het eerste verbond niet scheiden & hertrouwen omwille van de heiligheid van dat verbond en het feit dat zij Yahweh dienden. Hoeveel te meer moeten Nieuwe Verbondsgelovigen dan het huwelijksverbond in ere houden, wetende dat zij de hoogsteigen bruid van de Messias zijn en opgeleid worden om Priesters te zijn tot in de eeuwigheid onder de Malki-tzedeq orde.

Keurde Paulus scheiden & hertrouwen goed?

1 Kor 7:10-11

Maar ik beveel zij die getrouw zijn (niet ik maar onze Meester); een vrouw dient niet van haar man gescheiden te worden maar als er toch scheiding is, blijf dan ongehuwd of leg het terug bij met de echtgenoot en een man mag zijn vrouw niet

verlaten.

Opmerking: Heel duidelijk wijst Paulus er hier op dat een vrouw bij haar man moet blijven en indien zij, in het geval van buitengewone omstandigheden zoals misbruik, gedwongen worden zich af te scheiden van elkaar, dan moeten zij alleen blijven of zich verzoenen met diens partner. Nergens wordt er hier gesproken over scheiden & hertrouwen met iemand anders.

Laten we nu dan bekijken wat Paulus zegt tot de getrouwde gelovigen die een ongelovige partner hebben.

1 Kor 7:12-16

Maar tot de overigen zeg ik, niet de Messias: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers jullie kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij rein. Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden, tot vrede heeft Élohiem jou geroepen. Want hoe kan jij weten, vrouw, dat jij jouw man zult redden? Of hoe kan jij weten, man, dat jij jouw vrouw zult redden?

Paulus blijft consistent i.v.m. het huwelijksverbond met alles wat de rest van de Schrift daarover vertelt. Als iemand tot geloof komt maar niet diens partner, dan moet die persoon vertrouwen op Yahweh en geduld uitoefenen in de relatie en Yahweh laten leiden. Maar indien een ongelovige partner vertrekt, is er niets dat de gelovige partner daar kan aan doen en er staat geschreven dat de gelovige niet gebonden is in dat geval.

Waarnaar verwijst het "gebonden" zijn?

Opmerking: Zoals we zagen in Mattheüs 5:32, wanneer een verbondspartner vertrekt dan zorgt die ervoor dat de andere overspel pleegt. Dit betekent dat, zelfs al blijft die partner ongehuwd, indien de andere partner die verlaten is nu hertrouwt, dat de verantwoordelijkheid voor het overspel ligt bij die partner die vertrokken is omdat door te vertrekken er een situatie werd gecreëerd waarbij de andere hertrouwt, wat overspel wordt genoemd. Maar in het geval van een ongelovige partner die weigert nog verder te leven met de gelovige partner, dan is de gelovige niet gebonden door zonde indien de ongelovige partner kiest om te vertrekken en met iemand anders te trouwen.

Hoe zit het dan met iemand die al gescheiden is en hetrouwde, nog vóór hij gelovig werd? Moet die persoon zijn huidige partner verlaten om deel te kunnen worden van het Nieuwe Verbond?

1 Kor 7:17-20+24

Zoals Yahweh elk heeft ingedeeld, zoals de Meester hen riep, laat hen zo wandelen. Zo draag ik het op aan de congregatie. Indien een man besneden was toen hij geroepen werd, laat hem dan niet deel worden van de onbesnijdenis maar indien hij onbesneden was ten tijde van zijn roeping, laat hem zich niet besnijden. Besnijdenis is niets en onbesnijdenis is niets maar het houden van de geboden van Yahweh is alles.

Laat iedereen blijven in de staat waarin hij zich bevindt ten tijde van zijn roeping, Mijn broeders, laat iedereen blijven in de staat waarin hij geroepen werd, blijf daarin Yahweh dienen.

Opmerking; Wat we hieruit mogen opmaken is dat indien een koppel deel werd van het nieuwe verbond maar al voor de tweede keer getrouwd zijn, dan moeten zij **niet** zich afscheiden van die partner.

Daarnaast, als een gescheiden vrijgezel gedoopt wordt en een levende partner heeft, dan mogen zij **niet** trouwen met een gelovige van het andere geslacht zolang diens partner nog in leven is, ongeacht van het feit dat die partner gelovig is of niet.

Rom 7:2-3

De vrouw is gebonden aan haar echtgenoot door de wet, zolang haar echtgenoot leeft maar indien haar man sterft, dan is zij vrij van de wet van haar echtgenoot. **Dus als haar echtgenoot leeft zal zij een overspeelster genoemd worden indien zij de vrouw wordt van een andere man.** Maar als haar echtgenoot sterft, is zij vrij van de wet en is zij geen overspeelster indien zij bij een andere man hoort.

Het spreekt ook voor zich dat indien een weduwe hertrouwt, kan zij dat enkel doen met iemand die al gelovig is. (1 Kor 7:39)

Scheiden & hertrouwen was nooit de wil van onze Hemelse Vader maar in een zondige gevallen schepping, komen we soms uit de wereld met wetten die in strijd zijn met elkaar. Een voorbeeld: het is zonde om op de sjabbath werk te verrichten maar toch mocht een Priester wél werken die dag, zonder schuldig te zijn. Een voorganger werkt waarschijnlijk meer op de sjabbath dan enige andere dag door o.a. uiteenzettingen te geven. In dergelijke gevallen heeft de wet van liefde altijd voorrang. Dit is ook het geval met scheiden & hertrouwen.

Hand 17:30 Vroeger heeft Yahweh onze onwetendheid door de vingers gezien maar nu beveelt Hij dat men overal tot inkeer komt.

We kunnen zien dat Yahweh ons meer verantwoordelijk stelt **nadat** we een verbondsrelatie hebben en besef van goed en kwaad hebben. Verbonden zijn serieus en indien iemand een verbondsbelofte maakte aan een tweede partner vóór de doop, niet wetende dat het overspel is, is er geen één vers in de hele Schrift die nog maar doet vermoeden dat de nieuwe gelovige die partner moet verlaten en terug moet gaan naar de eerste. Het tegenovergestelde staat er wel, zoals we zien in Deuternomium 24, als een vrouw ervoor koos om haar eerste man te verlaten en te

hertrouwen, kan zij nooit meer terugkeren naar de eerste partner.

Zo ontzettend belangrijk zij verbondsbeloften, dat Yahweh zoals we zien in de Schrift, de mensen verantwoordelijk stelt aan hun verbondsbeloften die ze gemaakt hebben, zelfs wanneer dat tegen Zijn wil inging. Kijk maar naar Yahosjoea' (Jozua) 9 voor het beste voorbeeld.

Yahweh zei tegen Yahosjoea' om geen verbond te sluiten met het volk des lands en toch deed hij dat wel, niet opzettelijk tegen Zijn wil in maar omdat de Gibe'onieten hem lieten zweren via een valstrik en toch moest hij zich eraan houden achteraf. Zo was het ook gesteld met Ja'qob-Jisrael want via een valstrik zorgde hij ervoor dat zijn vader Isaac (Jitzhaq) hem het eerstgeboorterecht schonk terwijl zijn broer E'saw de rechtmatige eerstgeborene was maar toch hield Yahweh het in ere en nadat Isaac het doorhad dat Ja'qob hem had bedrogen, kon hij niet meer terugkomen op zijn verbondsbelofte die hij gemaakt had (Gen 27).

Jiftah is nog een goed voorbeeld van verbondsbeloften moeten houden, zelfs al gaat het tegen de wil van Yahweh in. Hoewel Yahweh nooit mensenoffers goedkeurde, toch sprak Jiftah wat ondoordacht uit dat hij zou offeren wat eerst uit zijn voordeur kwam om hem te begroeten na zijn strijd en laat dat nu net zijn dochter zijn maar toch moest hij zijn verbondsgelofte houden.

Hoewel tegen de wil in van Yahweh en in onwetendheid gedaan, zijn mensen een huwelijksverbond aangegaan met een tweede partner vóór hun doop, dan wordt dat huwelijk toegelaten behalve als ze al gedoopt waren en wisten dat het zonde was wat ze deden en toch in opstandigheid zijn getrouwd. Dit soort overeenkomsten wordt dan weer niet in ere gehouden door onze hemelse Vader en beide partijen moeten onmiddellijk scheiden en zich omkeren. Het moet verstaan worden dat de relatie slechts "toegestaan" wordt maar niet "goedgekeurd". Yahweh keurde de overspelige relatie van Dawid met Bath-Sjeba niet goed maar Hij stond het toe, zelfs na de moord op Oeria.

Sommigen zullen dan met het onzinnig argument komen; indien dat waar is, mogen twee homoseksuele mannen dan niet tot inkeer komen na hun doop en samen blijven in de congregatie? Dit is geen goede vergelijking want een homoseksueel huwelijk op zich werd nooit goedgekeurd noch toegestaan door Yahweh, terwijl een polygamisch huwelijk wel werd toegestaan hoewel er voor werd gewaarschuwd om het beter niet te doen. Het valt niet te vergelijken, een tweede huwelijk dat werd toegestaan naar de Thora (hoewel tegen de wil van Yahweh in), met de afschuwelijke overeenkomst van twee mannen, hetwelke nooit of te nimmer werd toegestaan noch goedgekeurd maar altijd afschuwelijk én zondig werd genoemd. Sommigen zouden misschien ook opwerpen dat indien een prostituee tot inkeer en geloof komt, mag blijven doorgaan in de prostitutie. Maar ook prostitutie werd nooit toegestaan in de Schrift, hoewel een polygamisch huwelijk wel werd toegestaan, doch niet goedgekeurd. Dit zijn wetten in strijd met elkaar en de belangrijkste wet van

verbonden krijgt de voorkeur in dit geval.

Zo was het ook met de Thora, indien iemand in onwetendheid zondigde (vóór de inkeer), dan mocht de Priester een zondoffer klaarmaken voor de persoon (Num 15:22-28) maar indien iemand in opstandigheid opzettelijk zondigde, nadat men tot de kennis van goed en kwaad was gekomen, dan moest dergelijk persoon afgesneden worden van zijn volksgenoten.

Num 15:30

Maar de ziel die iets in opstandigheid doet (letterlijk Hebreeuws: met een opgehoffend hand in rebellie), **ingezetene of vreemdeling** (Israëliet of uit de volkeren doet er niet toe), **beiden lasteren Yahweh en die persoon zal afgesneden worden uit het midden van zijn volk.**

Omdat hij het woord van Yahweh heeft veracht en het gebod heeft overtreden, zodat zijn ziel zal afgesneden worden en zijn schuld op hem zal zijn.

Dit vers toont duidelijk aan dat er een verschil is tussen iemand die gescheiden & hertrouwt is vóór die persoon het woord van Yahweh kende en iemand die dat deed na het tot inkeer komen. Iemand die gedoopt is, duidelijk werd uitgelegd dat Yahshua dat overspel noemt en toch een ander trouwt alhoewel hij/zij een nog levende partner heeft, aan een hoger standaard moet voldoen en zich moet afscheiden van de congregatie tot die zich heeft afgekeerd van het overspel.

Daarnaast wil ik ook meegeven dat een stukje papier van een rechter waarop staat "gescheiden", niet de plicht wegneemt van de echtgenoot om te zorgen voor de vrouw van zijn jeugd, die weggestuurd is. Dit is het minste wat hij kan doen nadat hij tot inkeer is gekomen en tot kennis van het feit dat zij nog steeds zijn vrouw is.

Mal 2:14-16

En toch zeg je waarom? Omdat Yahweh getuige is tussen jou en de vrouw van jouw jeugd, tegen wie je bedriegelijk hebt gehandeld en zij is toch jouw metgezel en jouw VERBONDSvrouw! En heeft Hij ze niet één gemaakt? Waak dan over jouw geest en handel niet bedriegelijk met de vrouw van jouw jeugd.

Yahweh Éloheij Jisrael zegt dat Hij echtbreken haat en met geweld zich te omkleden, zegt Yahweh tzebaath. Waak dan over jouw geest en handel niet bedriegelijk.

Hoewel het duidelijk niet de wil is van de hemelse Vader, stond hij toe dat een man meerdere vrouwen had m.a.w. polygamie, zolang hij voor hen allen kon zorgen want een man die met meerdere vrouwen getrouwd is heeft de verantwoordelijkheid om voor elke vrouw te zorgen waarmee hij getrouwd is en het maakt geen verschil als een rechter hem een scheidpapier toekende of niet. Daarnaast moet het ook gezegd worden dat onze hemelse Vader niet wilde dat een man meerdere vrouwen nam maar het wordt ook nooit onder "zonde" gerekend in de Thora.

1 Sam 25:40-44

En Dawid zijn dienaren kwamen tot Abigail bij Karmel, en spraken tot haar

zeggende: Dawid heeft ons gezonden om jou te nemen tot zijn vrouw. En zij stond op en boog haar gezicht ter aarde en zei: Zie, laat jullie dienaressen dienaressen zijn die de voeten wassen van de dienaren van mijn heer. En Abigail rende en stond op en reed op een ezel en vijf van haar jonge vrouwen volgden haar. En zij ging Dawid zijn boodschappers achterna en zij werd hem tot vrouw.

En Dawid had Ahinoam uit Jezra'el genoemd. En zij werden beiden hem tot vrouwen.

En Sjaol gaf zijn dochter Mikhal, de vrouw van Dawid, aan Falti ben Laiesj die uit Galliim kwam.

In andere gevallen waar Dawid wel zondigde, wordt het duidelijk meegedeeld en hij wordt ook gestraft maar hier, net zoals in andere plaatsen doorheen de Thenakh, zien we dat polygamie, hoewel er voor werd gewaarschuwd en werd afgeraden, niet als zonde wordt beschouwd. De reden waarom een nieuwe gelovige bij zijn tweede vrouw mag blijven is omdat het geen zonde was onder het oude verbond om meerdere vrouwen te hebben maar we worden duidelijk verteld door Yahshua dat die niet de wil is van Yahweh voor het Nieuwe Verbond.

Indien Yahweh het niet had toegestaan om meerdere vrouwen te hebben in het eerste verbond, dan was Bath-Sjeba die de 5de vrouw van David was, niet de legitieme vrouw van David en dan zou haar zoon Nathan, die deel is van de geslachtslijst van Yahshua (Luk 3:31), dus geen legitieme zoon zijn.

De Schrift toont wel aan dat Yahweh gelovigen anders oordeelt wiens verstand is open gegaan voor de waarheid, dan de ongelovigen die niet beter weten. Neem bv. een gelovige die getrouwd is met een ongelovige. We weten van 1 Kor 7:39 dat dit zonde zou zijn maar als het gebeurde voor men tot inkeer kwam, en na tot geloof komen zich in dergelijke situatie bevond van gelovige met ongelovige getrouwd, dan zegt Paulus duidelijk dat de gelovige bij de ongelovige partner moet blijven en die niet verlaten (1 Kor 7:13-14). Hij redeneert namelijk dat men niet weet als de ongelovige tot geloof zou komen maar indien een gelovige trouwt met een ongelovige, kan men dan hetzelfde argument opwerpen?

Wel, we zien hier een voorbeeld van een ongelovig huwelijk dat door Paulus wordt geheiligd indien het gebeurde voor die persoon tot inkeer kwam maar als iemand al een gelovige was, dan zou het veroordeeld worden.

Er is geen Bijbelse basis om een nieuwe gelovige die in de situatie zit van gescheiden & hertrouwd, te verplichten om die partner te verlaten omwille van het verbond. Duidelijk zien we het precedent uit de bovenstaande verzen, de situatie waarin je jouw bevond ten tijde van jouw roeping, daarin moet je blijven. Als je een tweede maal getrouwd bent, dan moet je bij die partner blijven, als je gescheiden bent en een levende partner hebt dan moet je ongetrouwd blijven of je verzoenen met de partner, naar 1 Kor 7:11. Het moet worden gezegd dat omwille van de ernstige aard van het huwelijksverbond, iemand pas aangesteld kan worden als ouderling in de congregatie indien hij slechts één levende echtgenote heeft.

Daarnaast geeft Paulus zijn persoonlijk advies aan de maagden, zij die nog nooit getrouwd geweest zijn.

1 Kor 7:25-28

Voor de maagden heb ik geen bevel van Yahweh. Maar ik geef mijn mening als iemand die door de ontferming van Yahweh trouw is. Ik acht dus om de bestaande nood dit goed, dat het voor een mens goed is, zo te zijn. Ben jij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Heb jij geen vrouw meer? Zoek er geen. Maar ook wanneer jij trouwt, dan doe je daarmee geen kwaad en wanneer een maagd trouwt, dan doet ook zij daarmee geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik jullie graag zou besparen.

Kijk zeker nog eens naar verzen 27-28, Paulus spreekt specifiek tot de maagden (vrijgezellen) die een verlovingsovereenkomst hadden getekend en dus verloofd waren maar nog niet formeel getrouwd waren en het huwelijk nog niet hebben geconsumeerd door seksuele betrekkingen te hebben.

In het oude Israël, was een verloving het officieel maken van een concrete overeenkomst tussen de familie van de bruid mét een huwelijkscontract en die overeenkomst kon enkel **VÓÓR** het huwelijk worden verbroken, eenmaal de geloften waren afgelegd en het huwelijk werd voltrokken, dan kon slechts ontrouw bij een van de betrokken partijen of fraude alles tegen houden. Onder zulke omstandigheden alleen kon het huwelijk afgebroken worden en kon de onschuldige partij met iemand anders trouwen, alhoewel Paulus zich daar tegen kante. Eenmaal de huwelijksgeloften afgenomen werden en het huwelijk voltrokken was, kon slechts de dood het verbond verbreken, mits Yahweh bovennatuurlijk van de twee mensen, één had gemaakt. (Gen 2:21-24)

Daarna beëindigt Paulus het hoofdstuk door zijn persoonlijke redenen te geven waarom hij geloofde dat onder de toenmalige omstandigheden, het beter was om vrijgezel te zijn dan getrouwd.

1 Kor 7:32-38

En ik wilde wel, dat jullie zonder zorgen waren. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak van de Meester, hoe hij de Meester zal behangen. Maar hij, die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen en hij is verdeeld. Zowel zij, die geen man meer heeft, als de maagd, wijdt haar zorgen aan de zaak van haar Meester, om apart-gezet te zijn naar lichaam en geest. Maar zij, die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen. Dit zeg ik in uw eigen belang, niet om jullie een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan Yahweh. Vindt nu iemand, dat hij jegens zijn maagd niet betamelijk handelt, indien zij reeds wat ouder wordt en het zo behoort te geschieden, hij doe, wat hij wil, het is geen zonde, laten zij trouwen. Doch hij, die in zijn gemoed vast overtuigd, niet genooddaakt wordt en macht heeft over zijn wil en hiertoe bij zichzelf besloten heeft, zijn maagd ongerept te laten blijven, zal wèl doen. Wie dus zijn maagd ten huwelijk geeft, doet goed en

wie haar niet geeft, doet beter.

Vergeet niet dat de omstandigheden waaronder Paulus schrijft er zo voor staan dat hij dacht dat de Messias zijn wederkomst dichtbij was en het Koninkrijk van Yahweh ook. Later, toen hij beseftte dat dit niet het geval was, veranderde hij zijn visie en moedigde weduwen en maagden aan te trouwen.

1 Tim 5:14

Daarom verlang ik dat de jongere trouwen, om een gezin te krijgen en hun eigen huishouden onder controle hebben en geen mogelijkheid geven aan de tegenstander ten schande.

Daarna eindigt Paulus het hoofdstuk door lijnrecht zonder verandering te zeggen waar hij staat tegenover scheiden & hertrouwen.

1 Kor 7:39 Een vrouw is gebonden door de Thora zolang haar echtgenoot leeft, maar als hij sterft, is zij vrij om te trouwen met wie zij maar wil, alleen in de Meester.

In de Romeinen brief wordt zijn standpunt ook duidelijk uitgelegd.

Rom 7:2-3

De vrouw is gebonden aan haar echtgenoot door de wet, zolang haar echtgenoot leeft, maar indien haar man sterft, dan is zij vrij van de wet van haar echtgenoot. Dus als haar echtgenoot leeft zal zij een overspeelster genoemd worden indien zij de vrouw wordt van een andere man. Maar als haar echtgenoot sterft, is zij vrij van de wet en is zij geen overspeelster indien zij bij een andere man hoort.

Opmerking: Paulus heeft absoluut niets geschreven in 1 Korinthiërs 7 waaruit blijkt of insinueert dat de apostel Paulus scheiden & hertrouwen verdedigt. Zoals we zien uit de bovenstaande verzen legt hij duidelijk zijn positie uit: de vrouw moet bij haar man blijven tot hij sterft, en indien ze haar man verlaat en een ander trouwt, is zij een overspeelster.

Laat Deuternomium 24 scheiden & hertrouwen niet toe?

Deu 24:1-4

Wanneer een man een vrouw genomen heeft en haar echtgenoot is geworden en het gebeurt dat zij geen genade vindt in zijn ogen omdat hij een onrein iets bij haar heeft vastgesteld en hij schrijft haar een afscheidingsbrief, steekt die in haar handen en zend haar uit zijn huis maar als zij uit zijn huis vertrekt en op weg gaat en een andere man tot vrouw wordt en de laatste man haat haar en schrijft haar een afscheidingsbrief en geeft die in haar handen en zend haar weg uit zijn huis of indien de laatste man sterft die haar tot vrouw nam, dan zal de eerste man die haar wegzond haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat ze is verontreinigd. Want het is een gruwel voor Yahweh en je zal het land niet laten zondigen hetwelke Yahweh jullie Élohiem geeft als erfenis.

Opmerking: Nergens in deze verzen wordt scheiden & hertrouwen goedgekeurd met een nieuwe partner na de scheiding. Als je het bovenstaande voorzichtig leest zonder een vooraf gevormde mening te hebben, staat vrij duidelijk het compleet tegenovergestelde. Deze verzen waarschuwen de vrouw voor het geval dat haar man haar wil wegsturen, dat ze zich beter goed bedenkt voordat ze vertrekt en iemand anders toebehoort want ze zal nooit meer naar haar eerste man kunnen terugkeren. Ze wordt gezien als "verontreinigd", waarom zou ze zo genoemd worden indien Yahweh zowel het wegsturen van een vrouw als het hertrouwen met een ander persoon goedkeurt?

De reden waarom dit geschreven staat is simpelweg een waarschuwing in de Thora met het oog op het Nieuwe Verbond, de geheimenis van het huwelijksverbond is pas bij het Nieuwe Verbond ontrafelt; de congregatie is de bruid der Messias.

Efe 5:22-32

Vrouwen weest aan uw man onderdanig als aan onze Meester, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals de Messias het hoofd is zijner congregatie. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de congregatie onderdanig is aan de Messias, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, heb jouw vrouw lief, evenals de Messias zijn congregatie heeft liefgehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar apart te zetten, haar reinigende door het water en het Woord en zo zelf de congregatie voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij apart-gezet is en onbesmet. Zo zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief want niemand haat ooit zijn eigen vlees maar hij voedt het en koestert het, zoals de Messias de congregatie, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op de Messias en de congregatie.

Op 19:7-8

Laat ons verblijden en vieren en we zullen Hem prijzen want het huwelijk van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich getooid. En aan haar werd een fijn linnen kleed gegeven, puur en stralend want het linnen is de rechtvaardigheid der apart-gezetten.

Opmerking: De reden waarom het huwelijksverbond zo belangrijk is voor Yahweh, is omdat het de hoogste relatie voorstelt die Zijn Zoon Yahshua zal hebben met zijn apart-gezetten tot in de eeuwigheid. In het eerste verbond weerspiegelden de aartsvaders zoals Abraham, de mannelijke rol van de echtgenoot en daarom was het voor hen toegestaan om meerdere vrouwen te hebben. Maar in het Nieuwe Verbond, vallen alle gelovigen collectief onder de rol van de bruid der Messias en Yahshua is de bruidegom en echtgenoot en daarom zegt Deuteronomium 24; als de vrouw vertrekt kan zij nooit terugkeren naar haar oorspronkelijke echtgenoot, en evenmin kunnen wij terugkeren tot Yahshua als bruidegom als wij hem de rug

toekeren, in dat geval kunnen wij nooit meer tot hem terugkeren.

Heb 6:4-6

Want het is onmogelijk voor zij die eens ondergedompeld waren en geproefd hebben van het Hemelse geschenk en de Heilige Geest ontvangen hebben en het goede woord van Yahweh geproefd hebben en de krachtige werken van de toekomstige wereld én daarna afgefallen zijn, voor hen is het onmogelijk om opnieuw tot inkeer te komen want zij hebben de Zoon van Yahweh een tweede keer gekruisigd en hem openlijk ten schande gezet.

Vroeger zag Yahweh de onwetendheid van Israël tot op een bepaalde hoogte door de vingers, omwille van hun gebrek aan inzicht maar vandaag leidt Zijn Heilige Geest ons binnenin, dus is er geen excuus voor een ware gelovige om zijn wettelijke vrouw te verlaten en met een ander te trouwen in overspel want een overspeler komt het Koninkrijk van Yahweh niet binnen.

1 Kor 6:9-10

Of besef je niet dat de onrechtvaardige het Koninkrijk van Yahweh niet zal beërven? Laat je niet afleiden; geen hoereerder, noch afgodenaar, noch overspeler, noch afperser, noch homoseksueel, noch dieven, noch hebzuchtigen, noch dronkaards, noch lasteraars, noch afpersers zullen het Koninkrijk van Yahweh beërven.

Mits wij de hoogsteigen bruid zijn van de Heilige Yahshua de Messias, vraagt Yahweh ook van ons om daarop voor te bereiden?

Heb 12:14 Streef vrede en apart-gezetheid achterna, zonder dat zal men Yahweh niet zien.

Mat 10:37-40

Wie vader of moeder liefheeft boven mij is mij niet waardig en wie zoon of dochter liefheeft boven mij, is mij niet waardig en wie zijn hout niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij en wie mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Kol 3:1-19+23-24

Indien jullie dan met de Messias opgewekt zijn, zoek de dingen die Boven zijn waar de Messias is, gezeten aan de rechterhand van Élohiem. Bedenk de dingen, die Boven zijn, niet die op aarde. Want jullie zijn gestorven en jullie leven is verborgen met de Messias in Élohiem. Wanneer de Messias verschijnt, die ons leven is, zullen ook jullie met hem verschijnen in heerlijkheid.

Doodt dan de leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht dat niets anders idan afgoderij, om welke dingen de toorn van Élohiem komt. Daarin hebben ook jullie eertijds gewandeld toen jullie erin leefden. Maar thans moeten ook jullie dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, daar jij

de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper, waarbij geen onderscheid is tussen Judeeër of Arameeër, besnijdenis of onbesnijdenis, vreemdeling, Skythiër, slaaf of vrije maar de Messias is allen en in allen. Doet dan aan, als door Élohiem uitverkoren apart-gezetten en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Messias jullie heeft vergeven, doen jullie ook evenzo. En de vrede van de Messias, tot welke jullie immers in één lichaam geroepen zijn, regere in jullie harten en weest dankbaar. Het woord van de Messias wone rijkelijk in u, zodat jullie in alle wijsheid elkander onderwijzen en terechtwijzen met Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Élohiem dankt in jullie hart. En al wat jullie doen met woord of daad, doet het alles in de Naam van de Meester Yahshua, Élohiem de Vader dankende door hem!

Vrouwen, wees jullie man onderdanig, zoals het betaamt in de Meester. Mannen, heb jullie vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Wat jullie ook doen, verricht jullie werk van harte, als voor de Meester en niet voor mensen, jullie weten toch dat jullie van de Meester tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Jullie dienen de Messias als Meester.

Wanneer de Nieuwe Verbondsgelovige beseft dat hij door zijn doop een huwelijksverbond aangaat met Yahshua de Messias, moet hij alert zijn voor de grote verantwoordelijkheid binnen dit verbond om zijn rol te vervullen als de aanstaande onderdanig bruid. Daarom moeten we onze eigen interesses opzij kunnen zetten en dagelijks groeien in het geloof en liefde voor Yahshua, onze bruidegom. Net zoals het huwelijksverbond in de oudheid als onderdeel had dat aan de Vader van de bruid een bruidschat moest gegeven worden, heeft Yahshua zijn eigen leven opgegeven en ons verworven door zijn eigen bloed.

1 Kor 6:19-20

Of weet je niet dat jullie lichaam een heiligdom is van de Heilige Geest in jullie, hetwelke jullie hebben gekregen van Yahweh en jullie dus niet aan jezelf toebehoren?

Jullie zijn verworven met een prijs, verheerlijk dan Yahweh met jullie lichaam en in jullie geest, dewelke Yahweh toebehoort.

Hand 20:28

Let dan op jullie zelf en de hele kudde, waarin de Apart-Gezette Geest jullie heeft geplaatst als overzieners, om de de congregatie van Yahweh te hoeden dewelke hij heeft gekocht door zijn eigen bloed.

Conclusie: Het huwelijksverbond is een apart-gezet bloedverbond en gaat helemaal terug tot het scheppen der wereld. De bedoeling van het verbond was een volledige eenheid (fysiek en geestelijk) van een man en een vrouw, totdat één van de partijen sterft. Wie zijn huwelijkspartner verlaat om iemand anders te trouwen, wordt gezien

als een overspeler naar de Schrift.

De heiligheid van het huwelijksverbond is omwille van het feit dat het een voorafschaduwing is van de verbondsbelofte die Yahshua heeft met de congregatie en het stelt de eeuwige omstandigheden voor waarin alle gelovigen bij hem tot in de eeuwigheid wonen. Om deze grote opdracht te vervullen moeten alle gelovigen hun zelf dagelijks verloochenen en groeien in het geloof en de liefde voor Yahshua (de bruidegom). Allen die trouw zijn aan dit prachtige verbond zullen deel zijn van de bruiloftsmaal der Messias bij zijn wederkomst (Op 19:7-9). Als een ware verbondsvrouw zijn alle ware gelovigen volledig onderworpen aan Yahshua en het leiderschap die hij heeft aangesteld. Zij zullen oprechte Élohiem geleide liefde vertonen voor elkaar zoals Yahshua toonde, om de rol te vervullen als de bruid der Messias. Een ware verbondsgelovige zal als ware bruid nooit een eigen leventje opbouwen in deze boosaardige wereld maar zal zich toeleggen om een ware Bijbelse helper te zijn door eerst voor het Koninkrijk te leven en de doelen van onze bruidegom Yahshua en dat hun werk, het werk is van Yahshua.

TE ONTHOUDEN:

- 1) Het huwelijk is een heilig verbond tussen een man en een vrouw én Yahweh, dit kan slechts verbroken worden door de dood van een van de partners.
- 2) Als de ene partner in het verbond de andere verlaat en dan met iemand anders trouwt, is dit overspel naar de Schrift.
- 3) Het Nieuwe Testament verlangt niet dat een pas gedoopte gelovige die zijn tweede huwelijk zit, die partner verlaat en terug zou keren naar de vorige.
- 4) Het huwelijksverbond is heilig omdat het een zinnebeeld is van het verbond dat Yahshua heeft met zijn discipelen.
- 5) Om een huwelijksrelatie in goede banen te leiden, moet er altijd orde zijn; een man moet voorzien voor en houden van zijn vrouw, terwijl een vrouw onderdanig is aan haar man en haar leven in eenheid leidt met gezamenlijke doelen voor Élohiem.
- 6) Het leven is simpelweg een test en wanneer we onze geloften aan onze partner volbrengen, bewijzen we aan Yahshua dat eeuwig zullen trouw zijn aan hem.