

Les 6: De beloning van de verlost

Ga jij naar de Hemel?

Vandaag de dag geloven miljoenen mensen dat men naar de Hemel gaat na de dood. Zij nemen aan dat de rechtvaardigen vernoemd in de Bijbel allemaal naar de Hemel gingen toen zij stierven. Maar wat zegt de Bijbel daarvan? Is de Hemel echt de "beloning van de verlost"?

WAAROM, indien de rechtvaardigen naar de Hemel gaan, zei Yahshua: "**En niemand is opgegaan naar de Hemel**, behalve diegene die uit de Hemel neergedaald is, de Zoon des mensen is diegene die in de Hemel is" (Joh 3:13)

Indien de verlost naar de Hemel gaan wanneer zij sterven, waarom dan zei Petrus dat Koning David (een man naar het hart van Yahweh - Hand 13:22) "**gestorven en begraven is en zijn graf is bij ons tot op de huidige dag... Want David is niet naar de Hemel gegaan**" (Hand 2:29, 34)

Wat een paradox! Alhoewel miljoenen mensen vandaag geloven dat de verlost naar de Hemel gaan, toch ging de rechtvaardige David niet naar de Hemel! En als de verlost naar de Hemel gaan wanneer ze sterven, wat is dan het nut van een opstanding uit de doden? Waarom een opstanding indien zij al reeds "naar hun beloning zijn gegaan"? Het is tijd dat deze vraagstukken, mits ze zo belangrijk zijn, opgelost worden.

Het idee van "naar de Hemel gaan" wanneer iemand sterft is niet eigen aan het mainstream christendom. Heidenen sinds oudsher hebben soortgelijke opvattingen gehad!

Geschiedenis leert ons dat vele van de zogezegde christelijke ideeën aangaande de hemel, hun oorsprong hebben in het gedachtegoed van de oude Egyptenaren. Het 'Boek van de Doden' spreekt van bezweringen, spreuken, gebeden en amuletten om de dode te helpen om de gevaren van That te overwinnen en Sekhet Aaru & Sekhet Hetep (andere benamingen voor de Egyptische hemel) te bereiken om zo zijn plaats in te nemen met de onderdanen van Osiris in het "land van het eeuwige leven" (E.A. Wallis Budge, De literatuur van de oude Egyptenaren, p. 40-41).

Wat de vroege Congregatie onderwees

Hoe ongelofelijk het ook mag lijken, onderwezen noch Yahshua noch de apostelen dat de rechtvaardigen naar de hemel gaan! Merk op wat deze seculiere encyclopedie hierover zegt: "Het ziet er naar uit dat de overheersende overtuiging binnen de vroege kerk was dat de doden sliepen tot aan de terugkeer van de Messias op de wolken van de hemel om de doden te doen opstaan (de doden zijn diegene die sliepen) en dat dezen plotseling zouden wakker geschud worden en nieuwe lichamen zouden ontvangen en dat ze dan zouden met hem duizend jaar lang zouden regeren..." (De Nieuwe Internationale Encyclopedie, 1ste editie, artikel "Hemel")

De vroege Congregatie onderwees niet het concept genaamd "naar de hemel gaan". Dergelijke leerstellingen werden niet populair tot lang na de dood van de apostelen! Geschiedenis toont aan dat de leerstellingen van de RKK vader Clement van Alexandria, Origen en anderen geleidelijk aan de meeste christenen op andere gedachten brachten dan

een letterlijk duizend jaar lang Messiaans rijk op aarde.

Let op wat er gebeurde: Griekse filosofie, dat op zich serieus had geleend van de Egyptische mythologie, begon onderwezen te worden ter vervanging van de Bijbelse leer als zijnde de bron van de leer! Alom gekende concepten zoals de onsterfelijke ziel, de eeuwige hel, het vagevuur en 'naar de hemel gaan' kwamen allemaal rechtstreeks uit de oude mythologie! De populaire kerk adopteerde en onderwees deze heidense filosofie liever dan de Bijbelse leer, om aantrekkelijker te zijn voor mogelijke heidense bekeerlingen! Vandaag is het bekende idee van "naar de hemel gaan" bijna universeel onder de kerken. Maar wat is de waarheid over de Hemel? Wat zegt jouw Bijbel aangaande "naar de hemel gaan"?

'Het beloofde land'

Wanneer de apostel Paulus naar geboren niet-Israëlieten schreef in Galatië, werd hij geïnspireerd om dit te schrijven: **"Nu dan, de beloften die gemaakt werden aan Abraham en zijn nakomelingen... En indien jullie de Messias toebehoren, dan zijn jullie de nakomelingen van Abraham en erfgenamen van de belofte."** (Gal 3:16,29)

De gelovige is dus een "erfgenaam". Wat de 'verloste' gelovige erft -waar dan ook hij de eeuwigheid mag spenderen- is dus een specifieke BELOFTE van Élohiem. En die belofte werd gedaan aan Abraham, die in datzelfde boek Galaten (geschreven naar niet-Israëlitische bekeerlingen) de 'vader' van de gelovigen wordt genoemd. (Gal 3:7)

Indien men die ommekeer maakt, ongeacht diens afkomst, kleur, nationaliteit of geslacht, en INDIEN men de Messias toebehoort -een ware gelovige dus- dan is die persoon geestelijk gesproken een kind van Abraham en dus een 'erfgenaam' van de BELOFTE die werd gedaan aan Abraham. Wat die dus zal beërven is hetzelfde dat Abraham werd beloofd!

Wat werd Abraham dus beloofd door Yahweh?

Gen 12:2-3,5-7

En Ik zal jou een grote natie maken. En Ik zal jou zegenen en jouw naam groot maken en jij zal een zegen zijn. En Ik zal zegenen wie jou zegent en vervloeken die jou vervloeken. En in jou zullen alle families van de aarde gezegend worden. En Abram nam zijn vrouw Sarai en de zoon van zijn broer, Lot en alles wat zij vergaderd hadden samen met de personen die zij gemaakt hadden in Haran. En zij gingen uit naar het land van Kenaan. En zij kwamen naar het land van Kenaan. En Abram stak over in het land zo ver als Shechem, tot aan de eik van More. En de Kenaaniet was in het land. En Yahweh verscheen aan Abram en zei: Ik geef dit apart gezet land aan jouw nakomelingen. En hij bouwde daar een altaar aan Yahweh, Die hem verscheen.

Psalm 105:7-11

Hij is Yahweh onze Élohiem: Zijn oordelen zijn in de gehele aarde.

Hij heeft Zijn verbond voor eeuwig herdacht; het Woord dat Hij beval tot aan de duizendste generatie, die Hij sneed met Abraham en Zijn eed met Jitzhaq (Isaak) en Hij bevestigde het aan Ja'qob als een inzetting, aan Jisrael als een altoosdurend verbond, zeggende; "Aan jou geef Ik het land van Kenaan, de portie van de erfenis.."

Deu 34:1-4

En Moshe (Mozes) ging op van de velden van Moab tot aan de berg Nebo, de top van de de

Pisga, die rechteenover Jeriho is. En Yahweh liet hem het gehele land zien: van de Gilea'd tot Dan, geheel Naftali en het gebied van Efraiem en Menasje en het gehele gebied Jehuda en de zee daar rond, en de Negeb en de vallei van Jeriho, de stad van de dadelpalm bomen, tot Tzoa'r.

En Yahweh zei tot hem: "Dit is het land dat Ik heb gezworen aan Abraham, aan Jitzhaq en aan Ja'qob, zeggende; Ik zal het geven aan jouw nakomelingen."

Opmerking: "Zaad" in het Hebreeuws betekent, zoals vertaald, nakomeling. De belofte aan Abraham en zijn nakomelingen, was dus het **LAND JISRAEL** dat in het voorgaande hoofdstuk Kenaan werd genoemd! Wat zijn de grenzen van dit land?

Gen 15:18

Die dag, sneed Yahweh een verbond met Abram, zeggende: Ik heb dit land gegeven aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de Eufrates rivier,..

Opmerking: Het land Kenaan, dat voor een groot stuk de huidige Staat van Israël is, werd beloofd aan Abraham en zijn nakomelingen. Daarom wordt het "het beloofde Land" genoemd! Vergeet niet dat het hier gaat om een regio op aarde en dus niet om een plaatsje in de Hemel!

Voor hoe lang beloofde Yahweh aan Abraham en zijn nakomelingen het land zouden bezitten?

Gen 15:18

Want dit gehele land dat jij ziet zal Ik aan jou geven en aan jou nakomelingen, voor eeuwig.

Opmerking: Mits de erfenis (die niet in de Hemel is en de Hemel werd ook NERGENS vernoemd) een EEUWIGE erfenis is, dan moet daar ook eeuwig leven bijhoren! Via Abraham worden alle ware gelovigen, als zijnde zijn geestelijk kinderen, de aarde beloofd!

Op 5:10

.. werden wij tot koningen en priesters voor onze Élohiem en wij zullen met hem regeren op aarde.

Werd dezelfde belofte die aan Abraham werd gedaan, ook gedaan aan Jitzhaq? Gen 26:1-5. En werd dezelfde belofte gemaakt aan Ja'qob ben Jitzhaq (Jakob de zoon van Isaak)? Gen 35:9-12. En aan de kinderen van Ja'qob-de Israëlieten? zie v. 12 en Rom 9:4.

Opmerking: Ja'qob, wiens naam Yahweh veranderde naar "Jisrael", had 12 zonen. Elke zoon bracht een van de gekende 12 stammen van Israël voort, die collectief gekend stonden als 'de Israëlieten'.

Gehoorzaamheid GAAT VOORAF aan erfenis

Hoe stelde Yahweh verder Abraham op de proef?

Gen 22:1-2

En het gebeurde na deze dingen, dat de Élohiem Abraham op de proef stelde en zei tot hem: Abraham! En hij zei: Hier ben ik. En Hij zei: Neem jouw zoon, Jitzhaq, jouw enige zoon die jij lief hebt en ga naar het land Moria. En offer hem daar, als een brandoffer op een van de bergen die Ik daar zal aanwijzen.

Opmerking: De correcte vertaling van luidt "op de proef stellen". Élohiem verleidt niemand tot zonde (Jak 1:13). Toen de King James Bijbelvertaling werd gemaakt in 1611, werd het woord "verzoeken" of "testen" gebruikt. Daarom gebruiken veel vertalers "verzoeken" in Gen 22:1. Tijdens deze proef, wat deed Abraham; verzon hij een reden om het niet te doen, deed hij zijn eigen zinnetje of rebelleerde hij? Of GEHOORZAAMDE hij trouw Yahweh - door zelfs vroeg in de morgen op te staan om Zijn gebod te gehoorzamen?

Gen 22:3

En Abraham stond vroeg op in de morgen en zadelde zijn ezel, en hij nam twee van zijn jongelingen met hem mee en zijn zoon Jitzhaq. En hij nam hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats waarvan Élohiem met hem had gesproken.

Liet Yahweh toe dat Abraham zijn enige zoon zou doden?

Gen 22:10-12

En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En de Boodschapper van Yahweh riep hem vanuit de Hemel en zei: Abraham! Abraham! En hij zei: Ik ben hier.

En hij zei: Raak de jongen niet aan, doe hem niets aan. Want nu weet Ik dat jij Élohiem vreest en jij hebt jouw zoon niet weerhouden, jouw enige, van Mij.

Opmerking: Yahweh wilde niet echt het leven van Jitzhaq - hij wilde simpelweg zien als Abraham effectief de WIL had om Hem te gehoorzamen in geloof, ongeacht wat daarvoor nodig was! Wil Yahweh offers op het altaar of wil Hij levende offers?

Rom 12:1 Daarom, broeders, roep ik jullie op door de barmhartigheid van Yahweh om jullie lichamen aan te bieden als levende offers, apart-gezet, Yahweh behagend, wat jullie redelijke eredienst is.

Psa 51:17 De offers van Élohiem zijn een gebroken geest, een gebroken en berouwvol hart, Élohiem, U zal niet veracht worden.

Let op de woorden in vers 12; "nu weet Ik dat jij Élohiem vreest". Mits Abraham trouw was aan Élohiem (Heb 11:17), haalt de Bijbel hem aan als 'vader' van allen die leven door geloof (Rom 4:11, Gal 3:7). Nadat Abraham gehoorzaamde (m.a.w. zwaar op de proef gesteld werd en over de hele lijn trouw werd bevonden), waren er nog andere voorwaarden verbonden aan de belofte van Yahweh?

Gen 22:15-18

En de Boodschapper van Yahweh riep een tweedemaal tot Abraham vanuit de Hemel. En hij zei: Ik heb gezworen bij Mijzelf, verklaart Yahweh, doordat jij dit hebt gedaan en jouw zoon niet hebt weerhouden, jouw enige zoon, dat zegenend zal Ik jou zegenen, vermenigvuldigend zal Ik jouw nakomelingen vermenigvuldigen zoals de sterren in aan de hemel en het zand aan de lip van de zee. En jouw nakomeling zal de poorten van zijn vijanden in bezit nemen. En gezegend zullen worden, in jouw nakomeling, alle volkeren op aarde omdat jij hebt geluisterd naar Mijn stem.

Opmerking: Let op de woorden "doordat jij dit hebt GEDAAN", in v. 16 en de woorden "omdat jij naar Mijn stem hebt GELUISTERD" in v. 18. De belofte was nu onvoorwaardelijk! Welke andere verzen tonen ons dat deze belofte 100% ZEKER WAS? Gen 26:5.

Laten we nu letten op hoe mensen uit de natieën de mogelijkheid hebben om uiteindelijk

ook mede erfgenamen te worden van dezelfde beloftes als de rechtvaardige Abraham en zijn nakomelingen door Jitzhaq en Ja'qob.

Beloofde Élohiem aan Abraham dat alle natieën van de aarde zouden gezegend worden door zijn "nakomeling/zaad"? Gen 12:3, 22:18. Wie is deze "nakomeling" of dit "zaad"? Gal 3:16.

Opmerking: Het woord "zaad" in Gen 22:18 refereert specifiek naar één 'zaad'-de Messias maar niet naar Abraham's collectief "zaad" of nakomelingen zoals dat wel het geval is in Gen 13:16 of 17:18.

Bewijst Lukas 3:23, 34 dat Yahshua een directe afstammeling was van het "zaad" van Abraham? Stamt hij duidelijk af van de stam van Juda, een van de zonen van Ja'qob/Jisrael? Verzen 33-34. Let ook op Hebréeën 7:14. Lukas legt de stamboom van Yahshua vast aan de hand van zijn moeder, Miriam. Josef, vernoemd in Lukas 3:23, was eigenlijk de schoonzoorn van Heli, de vader van Miriam. En dusdanig toont Lukas aan dat Miriam een afstammeling was van Abraham in vers 34.

Hoe wordt iemand die geen afstammeling is van Abraham dan een "erfgenaam" van die belofte?

Gal 3:27-29

Want zovelen er gedoopt worden in de Messias, hebben jullie de Messias aangedaan. Er is geen dus geen sprake van Judeeër of Arameeër, slaaf of vrije, man of vrouw want jullie zijn allen één (ehad) in de Messias Yahshua. En indien jullie van de Messias zijn, dan zijn jullie nakomelingen van Abraham en ergenamen door de belofte.

Opmerking: Alle mensen die niet afstammen van Abraham door Jitzhaq en Ja'qob (Jisrael) worden 'de volkeren' of 'heideneën' genoemd in de Bijbel. Paulus toonde aan dat de heidensgeboren Galaten maar slechts één manier hadden om erfgenamen te worden van de beloften die werden gemaakt aan Abraham en dat is door kinderen (zaad) te worden van Abraham DOOR de Messias!

We lezen in Gal 3:7 "Daarom moeten jullie weten dat zij die vertrouwen in geloof, de kinderen zijn van Abraham." Indien je een ware gelovige bent, ongeacht afkomst of nationaliteit, dan is Abraham jouw 'vader' in het geloof en zal je dezelfde belofte ervan als hij. Is dat even duidelijk! En dusdanig zijn ALLE ware gelovigen ergenamen met Abraham, dit is wat zij ontvangen: 1) eeuwig leven en 2) de gehele aarde. "Den hemel" is niet inbegrepen in de beloftes van Yahweh die gemaakt werden aan Abraham! Maar wanneer zullen Abraham en zijn 'kinderen' dit ontvangen?

Beloftes die NOG moeten vervuld worden

Heeft Abraham de erfenis al ontvangen die aan hem beloofd werd door Yahweh?

Hand 7:2-5

En hij zei: Mannen, broeders en vaders, luister! De Élohiem van glorie verscheen aan onze vader Abraham, die in Bejth Naharain was voordat hij in Haran leefde en zei tot hem: Ga uit van dit land en weg van jouw aanverwanten", "en kom naar een land dat Ik jouw zal tonen."

Wanneer hij toen vertrok uit het land van de Chaldeeërs, leefde hij in Haran. En nadat zijn vader was gestorven, verplaatste Élohiem hem daar vandaan, naar dit land waar jullie nu leven. En hij gaf hem geen erfenis daar, zelfs geen voetstap maar toch beloofde Hij dat Hij hem een erfgenaam zou geven en aan zijn zaad hoewel hij geen zoon had.

Heb 11:8-10,13,39-40

Uitgeroepen door geloof, gehoorzaamde Abraham door weg te gaan naar een plaats die hij zou verkrijgen als erfenis en hij ging uit zonder te begrijpen waarheen hij ging. Door geloof verbleef hij als een vreemdeling in een land van belofte, levende in tenten met Jitzhaq en Ja'qob, de mede erfgenamen van dezelfde belofte want hij keek uit naar een stad die het fundament had waarvan de bouwer Yahweh is. Dezen stierven allen in het geloof, niet de belofte ontvangend maar ziende van veraf en vervolgd zijnde en omarmd hebbende en toegevend dat zij vreemdelingen en rondtrekkende waren op aarde. En dankzij het geloof een getuigenis ontvangende, hebben dezen allen de belofte niet ontvangen. Yahweh voorzag iets veel beter aangaande ons, zodat zij niet perfect zijn zonder ons.

Opmerking: Deze geïnspireerde werken zeggen duidelijk dat Abraham de belofte nog niet verkregen heeft, alhoewel de beloften van Yahweh onvoorwaardelijk waren door zijn gehoorzaamheid. Abraham, Jitzhaq en Ja'qob waren simpelweg zwervers- d.w.z. tijdelijke bewoners, bezoekers in het land dat Yahweh hen beloofd had.

Was Abraham dood tijdens de bediening van Yahshua en de apostelen?

Joh 8:52 Dan zeiden de Judeeërs tot hem: Nu weten wij dat jij demonisch bent. Abraham is gestorven en de profeten en jij zegt: Als iemand mijn woorden houdt, dan smaakt hij nooit de daad, eeuwig!

Heeft Dawid (David), een erfgenaam van Abraham en één van de profeten van Yahweh, de beloften beërft of is hij nog steeds dood, in zijn graf?

Hand 2:29

Mannen, broeders, laat mij vrijuit spreken met jullie om jullie te zeggen dat onze aartsvader Dawid, zowel gestorven als begraven is en zijn graf is bij ons tot de huidige dag.

Opmerking: Wij lezen in het Nieuwe Testament dat Abraham en alle aartsvaders NOG NIET de belofte hebben ontvangen! Zij en allen die kinderen van Abraham zijn geworden door Yahshua, zijn slechts rechtmatige erfgenamen van de belofte maar zij zijn nog niets ontvangen! De GROTE vraag is nog steeds: Wanneer verkrijgen zij het dan wel?

Het 'Koninkrijk van Yahweh' beërven,

Mattheüs gebruikt de term "koninkrijk der Hemel" om exact hetzelfde concept te omschrijven dat Markus, Lukas en Johannes omschrijven als "koninkrijk van Élohiem/ Yahweh". Mattheüs was geschreven aan de Judeeërs van zijn tijd en velen van hen, beïnvloedt door een dwaalleer geest van de farizeeërs, spraken de Naam van Yahweh niet uit in die tijd en gebruikten daarom de titel "koninkrijk der Hemel". Maar die uitdrukking betekent niet een koninkrijk IN de Hemel maar eerder een koninkrijk in bezit van en geregeerd door Yahweh, Wiens troon en woonplaats in de Hemel is.

Wat, zei Yahshua, dat de "zachtmoedigen" beërven?

Mat 5:5 Gezegend zijn de zachtmoedigen! Want zij zullen de aarde beërven.

Opmerking: De "zachtmoedigen" m.a.w. de nederige gelovigen, zullen de AARDE beërven als eeuwig bezit en zullen binnengaan in het "koninkrijk der Hemel" dat op aarde zich zal bevinden! Zoals we zagen in de vorige les, het koninkrijk van Yahweh, dat de Messias zal bevestigen op aarde bij zijn terugkomst, is de geestelijke Familie van Yahweh.

Om binnen te gaan in of om te beërven, het koninkrijk van Yahweh is een ontzagwekkend vooruitzicht dat het menselijke verstand niet volledig kan vatten! Wij stervelingen hebben geen besef van wat er werkelijk in het verschiet ligt voor zij die Yahweh gehoorzamen. In hoeverre de belofte eruit ziet die Yahweh heeft gedaan aan de ware gelovigen, kunnen wij ons niet eens inbeelden maar "dankzij Zijn Geest" openbaart Hij het wel aan ons.

Wat zegt Matt 6:10 over het koninkrijk van Yahweh?

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel zo ook op aarde.

Opmerking: Gelovigen moeten dus bidden dat "Uw Koninkrijk kome"! Het woord "kome" impliceert dat het naar de aarde komt. Yahshua zei ons niet om te bidden: "Laat ons GAAN naar de Hemel"! Daarom is Zijn Koninkrijk duidelijk nog NIET gekomen op aarde. Wanneer zullen de rechtvaardigen het Koninkrijk van Yahweh beërven?

Mat 25:31-34

Maar wanneer de Zoon des mensen komt in zijn glorie met alle apart-gezette cheroebiem met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn glorie. En bij hem zullen vergaderd worden alle natieën en hij zal ze van elkander scheiden zoals de herder de schapen van de geiten scheidt. En dan zal hij de schapen aan zijn rechterkant zetten maar de geiten aan zijn linkerkant. Dan zal de Koning tot hen zeggen aan zijn rechter: Kom, gezegenden van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat sinds de grondlegging der wereld is klaargemaakt voor jullie.

Opmerking: Het is duidelijk dat *wanneer* Yahshua *terugkeert* dat Abraham en zijn kinderen door Yahshua erfgenamen worden van de beloften! Maar laten we ook opletten wat er nog meer gebeurt bij de terugkomst van de Messias en hoe belangrijk de opstanding (uit de doden) is.

1 Kor 15:51-52

Zie, ik spreek een mysterie tot jullie: wij zullen niet allemaal in slaap vallen maar wij zullen allen veranderd worden. In een ogenblik, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste trompet -want een trompet zal weerklinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen allen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet het onvergankelijke aannemen en het sterfelijke het onsterfelijke.

Opmerking: Merk op dat de trompet weerklinkt bij de WEDERKOMST van de Messias! 1 Thess 4:16-17. Dit is dan ook wanneer Abrahā, Jithaq, Ja'qob en Dawid en andere trouwe dienaren van Yahweh, de beloften zullen beërven.

Bij de wederkomst van Yahshua worden alle doden in de Messias opgewekt om nieuwe geestelijke lichamen te ontvangen. Die gelovigen die nog steeds in leven zijn tijdens zijn terugkomst zullen onmiddellijk verandert worden in dezelfde geestelijke lichamen die dan in het koninkrijk of de Familie van Yahweh zijn. Ons huidig lichaam is vergankelijk en onderworpen aan dood en aftakelen. Maar de geestelijke lichamen die wij, indien wij ware gelovigen zijn, zullen krijgen zijn daaraan beslist niet onderworpen mits deze eeuwig nieuw-onsterfelijke-en nooit onderworpen zullen zijn aan dood of aftakelen. Let ook op dat de doden omschreven worden als slapend tot de opstanding, dus niet in de hemel. (1 Kor 15:51)

Zonder een opstanding, zouden de doden nooit meer opnieuw leven (1 Kor 15:16, 18). Daarom staat de opstanding van de doden centraal in Yahweh's plan. Tenzij Abraham, Jitzhaq, Ja'qob en alle overleden gelovigen opstaan uit de doden bij de komst van de

Messias, kunnen zij de beloften niet beërven!

1 Kor 15:13-17

Maar als er geen opstanding is van de doden, dan is de Messias ook niet opgestaan. Want als de Messias niet opgestaan is, dan is onze prediking waardeloos en zo ook jullie geloof. En als wij bevonden worden als valse getuigen van Yahweh, omdat wij getuigen dat Hij de Messias uit de doden heeft opgewekt maar hij is niet opgewekt indien de doden niet zullen opstaan. Want als de doden niet opstaan, is de Messias niet opgestaan. Maar als de Messias niet opgestaan is, is jullie geloof dwaasheid en zijn jullie nog steeds in jullie zonden.

Liet de Messias een testament na?

Heb 9:15-17

En hierom werd hij de Middelaar van het Nieuwe Verbond, zodat hij door zijn dood verlossing mag zijn, aan hen die het eerste verbond verbroken hadden, zodanig dat zij geroepen werden tot de eeuwige erfenis en de belofte mogen beërven. Want waar een testament is, toont het de dood aan van diegene die het gemaakt heeft. Want een testament neemt kracht bij sterfte, mits het nooit van kracht is zolang diegene die het opstelde nog in leven is.

Opmerking: Wat voor een erfenis zullen de erfgenamen van dit testament ontvangen? Hetzelfde vers. Wanneer een persoon een testament opmaakt, moet die daarom sterven voordat het van kracht is? v. 16-17.
Yahshua liet een testament na. En door zijn Woord, leert hij ons wat wij moeten doen om mede-erfgenamen te worden met hem aangaande de belofte van eeuwig bezit van het koninkrijk van Yahweh.
Maar een testament is niet van kracht tot dat die persoon sterft. Zo stierf ook Yahshua zodat ook wij mogen de beloften erven door hem. Maar hij leeft vandaag aan de rechterhand van de Vader, klaar om voor ons bemiddelen (Heb 7:25), ons te helpen en ons kracht te geven zodat wij zonde kunnen overkomen en de glorievolle beloften van Yahweh mogen beërven bij de opstanding!

Is iemand 'naar de Hemel gegaan'?

Er is simpelweg GEEN enkel vers in de hele Bijbel die zegt dat de gelovigen naar de Hemel gaan na de dood! Toch blijken de meeste mensen onwetend te zijn van de simpele Bijbelse leer hierover. Zij hebben zomaar het verkeerde idee genaamd 'naar de Hemel gaan' aangenomen! Laten we nog een paar verzen bekijken die ofwel werden overgeslaan of verkeerd verstaan door diegene die deze valse leer aanhangen.

Let op de woorden van Yahshua in Johannes 14:3: **"En als ik ga een plaats voorbereiden voor mij, kom ik terug en zal ik jullie tot mij nemen, zodat jullie zullen zijn waar ik ben."** Wanneer Yahshua terugkeert naar de aarde als "Koning der koningen", zal hij de apart-gezetten bevelen: **"Kom, jullie gezegenden... beërf het koninkrijk dat voor jullie werd klaargemaakt"** (Matt 25:34)

En de Schrift verklaart duidelijk dat zij alle natieën zullen regeren op aarde, *mits zij in de posities van autoriteit zijn* in het Koninkrijk van Yahweh! (Op 5:10)

Leert de Bijbel dogmatisch dat NIEMAND, behalve Yahshua zelve, ooit opgegaan is naar de

Hemel?

Joh 3:13 En niemand is opgegaan naar de Hemel, behalve hij die neerkomt uit de Hemel. De Zoon des mensen is diegene in de Hemel.

Maar hoe zit het dan met de "dief aan de paal"? Ging hij niet naar de Hemel, op de dag van de executie van Yahshua?

Luk 23:42-43 En hij zei tot Yahshua: Meester, herriner mij wanneer je in jouw koninkrijk komt.

En Yahshua zei tot hem: Amen, vandaag, zeg ik jou dat jij met mij in het Paradijs zal zijn.

Opmerking: Eerst en vooral, Yahshua zelf ging die dag niet naar de Hemel. Daarintegen werd hij in een tombe gelegd, waar hij dood verbleef drie dagen en drie nachten lang. Daarnaast is de context van dit vers héél belangrijk.

De dief had net gevraagd in v. 42 "Meester, herriner mij WANNEER je in jouw koninkrijk komt". Het feit is dat Yahshua die dag niet in zijn Koninkrijk kwam, mits hij 3 dagen en 3 nachten in een tombe lag.

Het misverstand door dit vers komt eigenlijk door zowel de oorspronkelijke Aramese/Hebreeuwse manuscripten als door de Griekse vertalingen daarvan want in die talen bestonden geen komma's ten tijde dat de Nieuwe Verbondsgeschriften opgeschreven werden.

Wanneer de vertalers dus een komma voorzien in de Nederlandse vertalingen, doen zij dit dus waar zij zelf maar willen. (In de meeste gevallen kloppen deze wel maar in dit specifiek geval zeker niet.)

Yahshua zei niet "vandaag zal jij met mij in het Paradijs zijn" maar eerder "Ik zeg jou vandaag, dat jij met mij in het Paradijs zal zijn". Het woord 'vandaag' benadrukt de tijd van zijn belofte en dus niet de tijd dat Yahshua effectief in het Paradijs zou zijn.

Yahshua zag de man zijn berouwvolle houding en was daardoor in staat om hem te vertellen dat hij uiteindelijk opnieuw zou leven met hem in het Paradijs. Maar het Paradijs is nog niet gekomen op deze aarde en de berouwvolle dader is nog steeds dood!

Wat zullen zij die "wachten op Yahweh" beërven? Wat zullen die "gezegenden van Yahweh" bezitten?

Psa 37:9+22

Want boosdoeners zullen afgesneden worden en diegene die wachten op Yahweh, zullen het land beërven.

Want Zijn gezegenden beërven de aarde en diegene die vervloekt zijn door Hem, zullen afgesneden worden.

Wat zal de "rechtvaardige" beërven en hoe lang zullen zij daar vertoeven?

Psa 37:29+34

De rechtvaardige zal de aarde beërven en daarop eeuwig leven.

Wacht op Yahweh en houd Zijn weg en Hij zal jou verhogen om de aarde te beërven: je zal de boosaardigen daar zien afgesneden worden.

Opmerking: Is er iets mis mee om de aarde te beërven als eeuwig bezit? Zou dat 'voldoende' zijn, de aarde?

De aarde vandaag zou een prachtige plaats zijn om te leven als het niet was geweest van de zonde-rebellie tegenover Yahweh Zijn geestelijke wet-Thora want indien men zich daaraan houdt resulteert dat in vrede, blijdschap en geluk!

Geluk en blijdschap zijn niet geografisch gebonden. Dat is een manier van zijn!
Denk toch, er zal dan GEEN ZONDE zijn onder de onsterfelijke leden van het Koninkrijk van Yahweh. Geen leugenaars, geen moordenaars, geen diefen of rovers. Geen oorlog, geen ziekte of besmettingen, geen honger of tekorten! Wat een prachtige erfenis!
Na deze verzen te bekijken, wordt het heel duidelijk dat het vooruitzicht voor de apart-gezetten van Yahweh niet inhoudt dat zij 'rijst eten met een gouden lepel op een wolkje in de Hemel'. Het is vele malen ontzagwekkender en spannender!

Maar hoe zal de aarde eruit zien nadat het 1000 jarig vrederijk voorbij is en Yahweh Zijn plan voor de mensheid volbracht is-wanneer alle rechtvaardigen glorieuze, onsterfelijke, geestelijke lichamen hebben ontvangen en alle koppige boosaardigen voor eeuwig zullen verbrand zijn tot assen? Zal er een NIEUWE aarde en hemel zijn nadat de huidige aarde gereinigd is geweest door vuur?

2 Pe 3:12-13

Uitziend en verlangend naar de komende Dag van Yahweh, wanneer de hemelen in vuur gezet zijn en ophouden en brandende alle elementen zullen smelten?

Maar volgens Zijn belofte, zien wij uit naar "nieuwe hemelen en een nieuwe aarde", waarin rechtvaardigheid woont.

Op 21:1

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was er niet meer.

Wie zal op de nieuwe aarde wonen?

Op 21:24-27

En de volkeren van de verlost en de koningen van de aarde zullen hun glorie in haar brengen. En haar poorten zullen niet gesloten worden overdag want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de glorie en de eer van de volkeren in haar brengen. En in haar zal niets vervuild binnenkomen, noch diegene die gruwelen doet en liegt maar alleen diegene die opgeschreven staan in het Boek van het Leven van het Lam.

Wat zal de hoofdstad zijn van de nieuwe aarde?

Op 21:2+10+18+21

En ik, Johannan, zag de apart-gezette stad, het nieuwe Jeruzalem, neerkomende uit de Hemel van Yahweh, klaargemaakt zoals een bruid wordt klaargemaakt voor haar echtgenoot. En hij nam mij mee in de Geest naar een grote en hoge berg en toonde mij daar de machtige stad, apart-gezette Jeruzalem, neerkomende uit de Hemel van Yahweh. En de structuur van haar muren waren jasper en de stad was van puur goud zoals puur glas.

En de twaalf poorten waren twaalf parels, respectievelijk was elke poort van een parel.

Opmerking: Hoe duidelijk is het daarom toch, hoewel ware gelovigen niet naar de Hemel gaan na de dood of na de opstanding, komt het 'hemelse Jeruzalem' NAAR de aarde! Zal Yahweh de Vader dan ook komen en op aarde zijn met het nieuwe Jeruzalem als zijnde Zijn hoogsteigen Troon?

Op 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de Hemel, zeggend: Zie, het tabernakel van Yahweh is met de mensen! En Hij zal tabernakelen met Hem en zij zullen Zijn volk zijn en Yahweh Zelve zal met hen zijn als hun Élohiem.

Krijgt iedereen die deze stad binnenkomt de Naam van Yahweh op zijn voorhoofd?

Op 22:3-4 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de Troon van Yahweh en het Lam zullen in haar zijn en zijn dienaren zullen voor hem bedienen. En zij zullen Zijn gezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.

Opmerking: Het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen op deze aarde en het hoofdkwartier worden van Yahweh, tot in de eeuwigheid! De aarde is voobestemd om het centrum te worden van alle activiteit in het universum!

Na het studeren van de Bijbel op de manier dat we dat gedaan hebben in deze les, zou het moeten duidelijk zijn dat de Hemel NIET 'de bestemming van de verlostten' is. Ware gelovigen gaan NIET naar de Hemel na de dood of opstanding. De verassende waarheid is dat de Hemel naar de aarde komt. De aarde zal effectief het hoofdkwartier worden waaruit de Vader over Zijn schepping heerst!

Wanneer Yahshua de Messias terugkeert, zal hij zeggen: "Kom, jullie gezegenden van mijn Vader, BEËRF het Koninkrijk dat klaargemaakt is voor jullie." (Matt 25:34)

Moge Yahweh jou helpen om tot diegene te behoren die het Koninkrijk beërven samen met Abraham, Jitzhaq en Ja'qob!

Om te herrineren:

- 1) Mensen die sterven, slapen in het graf en wachten bewusteloos tot aan de opstanding, zij zijn niet in de Hemel
- 2) De beloning van de verlostten is om te regeren met Yahshua op aarde, niet in de Hemel