



HOOFDBEDEKKING

Waar komt de gewoonte vandaan dat vrouwen hoofddoeken dragen?

Als we naar de hellenistische cultuur kijken waarnaar Paulus schrijft in de Korinthiërs brief, zullen we zien dat vrouwen in de hellenistische cultuur hoofddoeken droegen om hun heidense afgoden na te apen in aanbidding. Men moet niet veel verder kijken dan de katholieke kerk en de *Maria* of beter gezegd de Ishtar (Easter) afgodsbeelden. In 1 Kor 11 spreekt Paulus tot de groep broeders die probeerden om hoofddoeken te verplichten voor alle vrouwen en dit is zijn duidelijk antwoord:

1 Kor 11:16 Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de gemeenten van YHWH.

Het antwoord van Paulus is duidelijk, namelijk dat hij niet akkoord ging met vrouwen die een extra doek op hun hoofd zouden dragen als bijkomstige bedekking. Het eerste wat men zich moet afvragen is dit; indien vrouwen behoren hoofddoeken te dragen, waarom zegt de Thora er helemaal niets over? Had Paulus bevoegdheid om de Thora te veranderen of eraan toe te voegen? Beslist niet!

Waar gaat 1 Kor 11 dan wel over? Voor mij is het echte probleem waarmee Paulus worstelt niet hoofddoeken maar de lengte van haar. In de gehelleniseerde Midden Oosterse cultuur waar vrouwen deze hoofddoeken droegen is het bijzonder warm en mits hun haar zo niet werd gezien, knipten veel vrouwen hun haar kort om gemakkelijker om te gaan met de hitte en hoofddoek. Aan de andere kant probeerden ook veel mannen hun mannelijke Griekse goden na te bootsen door hun haar lang en los te laten zoals men ziet op de "*Jezus*" portretten maar die portretten zijn gebaseerd op het uiterlijk van een Griekse god, de zoon van Zeus.

Dit is het echte probleem in Kor 11. Ik zal citeren uit de Griekse manuscripten om het verstaanbaar te maken.

1 Kor 11:4-6 Iedere man, die bidt of profeteert met iets over zijn hoofd, doet zijn hoofd schande aan.

5 Maar iedere vrouw, wiens hoofd onbedekt is en bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want het is alsof zij kaalgeschoren is.

Het woord vertaald als "onbedekt" is Strong #177 en betekent om onbedekt te zijn. M.a.w. zegt hij dat indien een vrouw kort haar heeft (die niet volledig haar hoofd bedekt), zij gelijk staat aan ene die kaalgeschoren is. In de Schrift zien we maar eenmalig een vrouw met kort haar namelijk wanneer zij beschaamd werd, zoals in het geval wanneer haar echtgenoot haar vermoedt van overspel wat behandeld wordt in Numeri 5. In dit geval zou de priester de vrouw kaalscheren vooraleer haar een proef van overspel te laten ondergaan.

6 Want indien een vrouw niet bedekt is, moet zij zich ook maar laten scheren maar indien het een schande is

voor een vrouw om kaal of geschoren te zijn, laat haar zich dan bedekken.

Hier zegt Paulus opnieuw dat indien een vrouw niet volledig bedekt is (*lees: lang haar heeft*) dan is het alsof zij kaalgeschoren is maar mits vrouwen slechts omwille van schande worden kaalgeschoren, laat haar zich dan volledig bedekken (*lees: haar hoofdhaar lang laten*). Het Griekse woord voor bedekken is Strong #2619 en betekent *om volledig het hoofd te bedekken*. Verzen 14-15 bevestigen de inhoud van het pleidooi van Paulus.

**1 Kor 11:13-16 Oordeelt zelf: is het passend, dat een vrouw onbedekt tot YHWH bidt?
14 Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is?
15 Maar indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is: want het hoofdhaar is haar ter vervanging van een sluier gegeven.**

Het woord dat hier gebruikt wordt voor sluier is Strong #4018 en betekent letterlijk een doek, omwindsel of sluier. Dit is de eerste keer dat Paulus dit woord sluier gebruikt in zijn brief, alle andere verwijzingen verwezen naar bedekkingen maar geen sluiers. De meesten die een hoofddoek dragen, vertalen dit heel belangrijke vers volledig verkeerd op een slinkse manier, alsof er wordt gezegd dat lang haar werd gegeven als een bijkomende hoofdbedekking maar dit klopt absoluut niet en men maakt zich schuldig aan Schriftvervalsing. Het Griekse woord “**anti**” vertaalde men als ter vervanging van, net zoals *anti*-Messias of *ter vervanging van* de Messias.

Paulus geloofde duidelijk en toonde ook aan dat lang haar de bedekking is. Alhoewel het eerste deel van Paulus zijn brief ietwat verwarrend kan zijn omdat hij niet rechtuit en letterlijk zegt wat het doel is van schrijven (*haarlengte, niet over sluiers*), toch is het laatste gedeelte van zijn brief heel duidelijk dat het een schande is voor een man om lang haar te hebben en een eer is voor een vrouw om lang haar te hebben *ter vervanging van* een sluier. En aan de broeders die geen zin hebben om dit onderwijs van Paulus aan te nemen, zegt hij ook rechtuit.

16 Maar, indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet, en evenmin de congregaties van YHWH.

Kan het nog duidelijker? De congregaties van YHWH hebben dergelijk gebruik niet waarbij vrouwen gesluierd zijn of mannen lang haar hebben! Dit past perfect in het plaatje want de Thora bevat geen enkel gebod dat vrouwen zich moeten sluieren maar toch staat er wel dat een man zich niet als een vrouw dient te kleden of omgekeerd dat een vrouw er niet hoort uit te zien als een man. Wanneer vrouwen kort haar hebben en mannen lang haar, gaan zij in tegen de Geest van deze wet der Thora.

Indien 1 Kor 11 spreekt over haarlengte en niet het dragen van een stoffen omwindsel, hoe zit het dan met de mannen in de samenkomst? 1 Kor 11:14 toont duidelijk aan dat een man de samenkomst niet binnen mag indien hij lang haar draagt als een vrouw omdat hij zich buiten de scheppingsorde bevindt.

De volgende vraag die misschien naar boven komt is hoe het dan zit met de Nazireeër die een gelofte aflegde? Eerst en vooral, de meesten die een Nazireeër gelofte hadden afgelegd hielden het niet meer dan 30 tot 100 dagen vol want iemand met lang haar mocht de Tempel of Heiligdom van Jahweh niet betreden. Het is zelfs zo dat Numeri 6 ons vertelt dat deze man of vrouw het haar moest afscheren voor de treden van het Heiligdom bij het beëindigen van diens gelofte om zo het offer te kunnen brengen.

Num 6:13 Dit nu is de Thora aangaande de nazireeër. Wanneer de tijd van zijn nazireeërschap ten einde is, dan

zal men hem naar de ingang van de tent der samenkomst brengen

Num 6:18 *Dan zal de nazireeër voor de ingang van de tent der samenkomst het hoofdhaar van zijn nazireeërschap afscheren en dat hoofdhaar van zijn nazireeërschap nemen en het in het vuur onder het vredeoffer werpen.*

Dit toont duidelijk aan waarom de meeste Nazireeërs maar een gelofte deden van korte duur, tenzij het iemand zoals Sjimsjon (Samson) of Johannan de Doper betreft want zij waren levenslange Nazireeërs want zoals gezegd, zolang men onder de gelofte was kon men het Heiligdom van Yahweh niet betreden. Zo ook dienen de Priesters in het millennium Heiligdom het haar kort te houden en niet te dienen met lang haar:

Eze 44:20 *Ook zullen zij hun hoofdhaar niet scheren noch het hoofdhaar vrij laten groeien, maar zij zullen hun hoofdhaar knippen.*

Wat zegt de Schrift dan over een man die een kippa of keppel draagt zoals de joden?

1 Kor 11:4 *Iedere man, die bidt of profeteert met iets over zijn hoofd, doet zijn hoofd schande aan.*

De Schrift vertelt ons duidelijk dat de man werd geschapen in het evenbeeld van Yahweh en Hem dus oneer aandoen door iets op het hoofd te dragen tijdens een dienst. Daarnaast komt de joodse kippa of yarmulka van de verzonnen god Hermes en het is door en door van heidense zoonaanbidder origine. Het werd ingevoerd ten tijde van de kwaadaardige priester Jason die een hellenist was en probeerde de hellenisten te bevredigen door Grieks heidense gewoonten op te dringen aan de Judeese natie. Kijk naar wat het historische werk 2 Makkabeeën te zeggen heeft over de joodse kippa en diens oorsprong:

2 Makkabeeën 4:7+9-16+18

Maar na de dood van Seleucus, toen Antiochus die Epifanus werd genoemd het koninkrijk overnam, werd Jason de broer van Onia op slinkse wijze hoge priester.

Daarnaast beloofde hij om nog eens honderd vijftig talenten zilver, indien hij werd toegestaan om een gymnasium te bouwen om daar de jeugd groot te brengen naar de gewoonte der heidenen. Toen de koning dit toestond en hij dankzij hem heerser werd, ging hij (Jason) verder om zo zijn eigen natie zoals de Grieken te maken.

En de koninklijke voorrechten die uitzonderlijke voorkeur gaf aan de Judeeërs omwille van Johannan de vader van Eupolemus, die als ambassadeur naar Rome ging voor vriendschap en hulp, werden weggenomen en daarnaast maakte hij een einde aan de regeringen die naar de Thora waren in leven geroepen, hij bracht dan nieuwe heidense gewoonten die tegen de Thora indruisten.

Want hij bouwde met plezier een plaats voor lichaamsbeweging (gymnasium) onder de toren zelf en bracht zelfs de meest vooraanstaande jonge mannen onder zijn bewind en liet hen zelfs de **Griekse wijsheidspet** dragen.

Zodanig ver ging de inburgering van de Griekse levensstijl en de vermeerdering van de heidense gebruiken door middel van Jason, een wetteloze ellendeling en geen Hoge Priester, dat vele Priesters geen moed meer hadden om te dienen voor het altaar maar de Tempel verachten door de offers niet te brengen omdat ze zich haasten na geroepen te zijn geweest om deel te nemen aan de onwettelijke toestanden in het gymnasium ter ere van de Griekse god Discus.

Hun vadersen zo ontterende door de roem van de Grieken te verkiezen en daarom overkwam er hen onheil en ze waren nog steeds hun vijanden alhoewel ze hun gewoonten zo nauwgezet volgden en verlangden om zoals hen te zijn in alles.

Wanneer nu de spelen werden gehouden om de vijf jaar in Tyrus, waarbij de koning aanwezig was, zond deze ellendeling Jason speciale Antiochische gezanten vanuit Jeruzalem om 300 drachme

zilver te offeren aan Hercules. -----

Het is dus duidelijk dat wij als mannen, geschapen in het Evenbeeld van Yahweh, ons hoofd niet dienen te bedekken bij samenkomsten en zeker geen heidense kippa die de zon moet voorstellen. Men kan veel kippoth (Hebreeuws meervoud van *kippa*) zien op oude Griekse en Romeinse standbeelden van verzonden valse goden, wat symbool zou staan voor de kracht van speciale kennis en het is zeer opmerkelijk dat zelfs de paus dit heidense symbool draagt. De Schrift is duidelijk op dit gebied, namelijk dat vrouwen geen doek rond hun hoofd moeten omwinden maar hun **LANG HAAR** is hun hoofdbedekking en mannen hoeven geen heidense kippa aan te doen maar moeten gewoon **kort verzorgd haar** dragen in de samenkomst om zo eer te geven aan Yahweh, in Wiens Evenbeeld wij geschapen zijn.